

Osted Kirke



- Ejerforhold Kirken tilhørte i middelalderen Osted Præbende under Roskilde kapital
Efter reformationen hørte kirken til kronen under Roskildegård
1673 skødet til Heinrich Müller, Lejregård
Ejerforhold følger annekskirken Allerslev under Ledreborg
Kirken overgik til selveje i 1912
- Ydre Romansk kor og skib opført af rå delvis kløvede kampesten med vinduer af kridtkvadere.
Kirken blev i 1300-tallet udstyret med gotiske krydshvælv til erstatning for det oprindelig flade træloft.
I 1400 tallet tilføjes mod vest en gotisk forlængelse af munkesten
Tårnet er Sengotisk
Våbenhus er opført 1870 – 72.



I skibets to oprindelige fag blev der i 1899 fremdraget enkelte kalkmalerier fra 1300 tallet. De blev samme år istandsat af J. Kornerup.



Prædikestol i Renæssance fra kort efter 1620, med timeglasstativ i træ med fire glas.



Døbefonten er en malmgryde fra 1520. Den står på en stenblok fra 1520. Dåbsfadet er nederlandsk og blev skænket til kirken i 1625.

Alterskranken af smedejern fra 1758 svarer til rækværket på Maglebro i Alléen og alterskrankerne i Glim og Rorup kirker, så den er sikkert også udført af Mathias Saul i Roskilde.





På triumfvæggen, i korbuen og på syd vægen er malerier af Ole Søndergaard fra 1923. Personerne på malerierne skulle have stor lighed med kendte personer fra Osted.





Hvælv er fra 1300 tallet. De hviler på kridtstenskonsoller formet som menneskehoveder.

Inventar Pengeblok af eg med jern fra 1800 tallet
 Kalk og sygekalk med indskriften: "Anskaffet til Ousted kirke af lensgreve C.E.M. Holstein Ledreborg 1879"
 Vinkande fra Allerslev kirke fra lensgreve Christian Holstein Ledreborg 1886
 Det tidligere sølvtøj gik til grunde ved præstegårdens brand i 1879
 Mindetavle opsat 1760 for kirkens reparation betalt af Johan Ludvig Holstein

Klokker I tårnet er der to klokker, den ældste og største er støbt af Gerhardt van Mervelt i 1588, tværmålet er 115 cm. Den mindste med et tværmål på 85 cm er støbt af Borehardt Quellichmeier i 1608
 Ved klokkeskatten i 1528 måtte kirken aflevere en klokke.



Postkort fra Flensborgs boghandel fra 1905