

## Hvalsø Kirke



Romansk skib af kampesten fra 1200 tallet med gotisk forlængelse mod øst og vest.

Ejerforhold 1500'erne tilhører kirken kronen  
 1621 rigsråd Manderup Parsberg, Sonnerupgård  
 Jørgen Urne, Sonnerupgaard  
 1673 Heinrich Müller, Skullerupholm  
 1800'erne P.C. Zeuthen, Tølløsegaard  
 1843 Baroniet Zeuthen  
 1910 overgik kirken til selveje

Ydre To gotiske tilbygninger, tårn og våbenhus.

Våbenhuset er mod nord.  
 Den romanske dør mod syd er tilmuret.  
 (En lindorm spærrede vejen)



Indre Kirken blev i 1300-tallet udstyret med gotiske krydshvælv til erstatning for det oprindelig flade træloft.  
 Prædikestol fra 1606  
 Døbefont er romansk og af granit af Roskildetypen.  
 Dåbsfad er af messing og fra 1700'rne.

Stolestader er fra omkring 1650 og fra Caspar Lubbekes værksted.



Herskabsstole fra omkring 1640 er også fra Caspar Lubbekes værksted, med hjelmede våben for Brahe og Parsberg samt initialerne A B og M P.

Den nordre herskabsstol (billedet til højre) med et firdelt våben for Urne, Marsvin, Grubbe og Brahe. Over våbnet står I W M M S som henviser til Jørgen Urne til Sonnerupgård (død 1642) og Margrethe Marsvin.

"Rigets Marsk" Jørgen Urne var først gift med Magdalene Brahe. Da hun blev stanget ihjel af en tyr, blev han gift med Margrethe Marsvin.

Inventar      Kirkens sølvtøj blev stjålet i 1944. Det nuværende er kopi af det stjålne. Kalken var fra 1624. På den stod: *"Denne Kalck og Disch hafver erlich och welbørdige frue Anne Brahe Manderup Parsberg til Sønnerup giffvet til Hindis Sogne Kirche ved Sønnerup Hvalsøe Kircke til en evig ihukommelse. Forbandet bliver den som tager fra denne Kircke Amen"*.

Kirkeskib fra 1722. Det siges at skibet er skænket af en fra sognet, som var i havsnød.



Mindetavle for faldne fra Hvalsø



Provst Peder Laursøn Wolleires epitafium

Sagn      "En fæl lindorm lå og spærrede vejen til kirkens sydlige indgang. Til sidst blev det bymændene for meget, og de opfedede en tyr med sødmælk og nøddekerner til at kæmpe mod den. Det blev en frygtelig kamp, men til sidst fik tyren dog bugt med udyret".

Derfor har kirken indgang fra nord,

En sten på Nørre Hvalsø mark siges at være kastet efter kirken