

Aastrup



1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562.



Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssance-skikkelse. Han var Diplomat. Han oversatte Jyske Lov til plattysk og han lavede en ny udgave af Saxo Gramaticus 1534.



To sten i Soderup kirke for Erik Krabbe. Her ses han sammen med sin anden hustru Margrethe Reventlow.

I 1564 overtager Glob Krabbe Aastrup ved faderens død.

Glob Krabbe efterfølges af broderen Christian Krabbe, som igen efterfølges af sin søn Erik Krabbe.

I 1613 opfører Enevold Kruse østfløjen med omgivne volde.

Over porten lod Enevold Kruse sætte sit og sin hustrus Else Marsvins navne samt årstallet 1613.





Adelsslægterne Kruse, Seefeldt, Friis og Krabbe ejer Åstrup til tider i fællesskab. De fulgtes af borgerlige ejere, som udvidede godset betydeligt, og Såby og Soderup Kirker kom ind under Aastrup.

Generalmajor Gregers Juel og hans hustru Vibeke satte deres initialer på Soderup Kirkes tårn.
G J og W J Anno 1725



I 1736 køber borgmester i København Johs. Eichel Aastrup. Han opretter et stamhus. Han bestemmer, at der skal oprettes et hospital på Soderup Kirkegård for godsets folk, der ikke kunne klare sig selv, dvs. gamle, kronisk syg og fattige.

Hospitalet oprettes 1739 og det har virket til 1950.

- 1736 Johs. Eichel dør et par uger efter købet af godset og efterfølges af sønnen Just Valentin Eichel.
- 1743 Valentin Eichel dør og stamhuset går over til den kun 14-årige datter Elisabeth H. Eichel. Hun gifter sig året efter som 15-årig med den 44-årige enkemand C.C. Bartholin.
- 1755 Deres søn Johan Bartholin Eichel arver stamhuset. Han lod tidligt hoveriet afskaffe og erstatte af nogle faste ikke for tyngende ydelser. På hans gravmonument på Soderup Kirkegård står der: "For sine bønder en ven og velgører."

- 1799 Johan Bartholin Eichel dør og efterfølges af sin søn med samme navn. Han får kongelig tilladelse til at sælge stamhuset.
- 1810 Den bornholmske skibskaptajn H. P. Kofoed køber Aastrup. Han dør 1812. Hans enke Marie Kofoed fortsætter til sin død i 1838. Hun huskes for sin store velgørenhed.
- 1842 Kammerherre, lensgreve Frederik Vilhelm Dannemand køber Aastrup.



Dannemand var søn af Frederik 6. og Bente F. Rafsted. Han var gift tre gange:

1. Francisca v. Scholten
2. Louise comtesse Schulin
3. Vilhelmine Lautsen

Dannemands gravsten ved Soderup Kirkes sydmur.

Dannemand lader hovedbygningens sydfløj opføre.



- 1857 Dannemand opretter sammen med sin hustru Louise Comtesse Schulin det grevelige Dannemandske stift også kaldet Aastrup Kloster.
Inden sin død forgælder han godset sammen med sin tredje kone Vilhelmine.
- 1888 Dannemand dør og efterlader stor gæld – stiftelsen kommer under administration.
- 1928 Gælden er betalt – stiftet træder i funktion.

Aastrup skal tjene som bolig, først for ubemidlede kvinder af slægterne von Scholten, Schulin og Dannemand, dernæst for uformuende døtre af danske officerer af landetaten.

Der skal på klosteret efter fundatsen være fribolig og hævning for fem frøkner (damer) og en priorinde. Klostret er verdsligt. Desuden skal fire enker og fire frøkner have adgang til hævning uden at bebo slottet.

Dertil skal ydes understøttelse til 21 studerende.

Testamentet bestemmer tillige, at alt på godset, dvs. både hovedbygningen, avlsgården, parken, skoven etc. Skal holdes i samme stand, som da testamentet trådte i kraft.

I dag er der ikke flere damer på Aastrup. Stiftets indtægter rækker ikke dertil. De tre familier, der har relationer til lensgreveparret Dannemand benytter slottet til større familiebegivenheder.

Stiftets indtægter kommer fra landbruget, skoven og udlejning af omkring 20 boliger.



Prospekt fra 1844 mens grev Dannemand havde Aastrup. Sydfløjen er endnu ikke opført.



Avlsgårde lå tidligere foran slottet, men efter branden i 1873 fik den sin nuværende placering.



Landbruget er forpagtet ud til: E. Svendsen, Nyrupgård, H. Israelsen og Jacob Vallø Hansen

Til Aastrup Gods hører i alt 688 ha. Godset består af:

Aastrup hovedgård	254 ha,	ager 226 ha, skov 28 ha
Nyrupgård	99 ha	
Park m.m	25 ha	
Skov	283 ha	
Bøndergods	27 ha	



Aastrup ligger smukt i landskabet.

Ejer:	Det grevelige Dannemandske stift
Administrator:	Henrik baron Wedel Wedelsborg
Stiftsforvalter:	Otto Christian Grüner