

Allerslev dysse

Fredningsnummer 3226-56
Sognebeskrivelse 020601-63



Allerslev dysse ligger i et grønt anlæg mellem parcelhuse op til Bispegårdsvej overfor Allerslev skole. På billedet ser man, at dyssen for nylig er blevet plejet, så stenene træder tydeligt frem.

Det er en langdysse fra tidlig bondestenalder. Den er 21 x 16 x 2 m og bevokset med et par egetræer. Der ligger en del randsten på højen.

Der er fundet en pålstav (våbenøkse fra ældre bronzealder) indenfor randstenene. Den må stamme fra et genbrug af dyssen i bronzealderen.

Nationalmuseets udsending K.Bahnsen skriver i 1883: "Tildels ødelagt langdysse på flad mark. Højen, der er 37' lang, 24' bred og 5' høj, har om foden en kreds af 18 sten, men en del ere borttagne, mod Øst. Næsten alle sten have en flade, der vender udad. Paa midten ligger en større sten i jordoverfladen, der synes at have været sidesten i det ødelagte gravkammer."



Allerslev dysse ligger i et grønt anlæg mellem parcelhuse. Der er bygget ret tæt til dyssen. Det ville ikke være lovligt i dag, hvor der skal friholdes 100 m rundt om fortidsminder.

Se tegning af Chr. Bayer og nutidigt foto på næste side.



Dyssen set fra øst. Tegning af Chr. Bayer med følgende tekst: Runddysse på Allerslev mark ødelagt ved banens anlæg 1875.



Bortset fra de to egetræer ser langdysen ud som da Chr. Bayer tegnede den i 1875.